



ÅLANDS IDROTT

Familjedag

Det var en helt vanlig söndag. **Mamma** satt och läste och läste tidningen. **Pappa** var i köket och ordnade morgondisken. **Fido** låg på sin favoritmatta och slöade. Då kom barnen **Kalle** och **Stina** och ropade; "Det är cirkus i stan!"

- Kan vi inte få gå dit ? sa **Stina**
- Nej ! sa **Pappa**
- Jo det kan vi väl. Sa **Kalle**
- Men det kan vi väl göra? Sa **Mamma**

Och så frågar vi om **Farfar** och **Farmor** vill följa med. Jiippuu ropade barnen.

Fido vaknade nu till liv och viftade lite på svansen och gläfst till lite grand. När **hela familjen Larsson** hade klarat av morgonbestyren, borstat tänderna, tvättat sig osv gick de iväg till **Farmor** och **Farfar**. **Kalle** tyckte att det skulle bli jättekul att få se på elefanter och kameler som han bara hade läst om i skolan. **Stina** tyckte att det skulle bli kul att få se alla clowner. **Pappa** tyckte också att det skulle bli trevligt, han hade inte varit på cirkus sen han var barn. **Fido** var som vanligt glad när alla gjorde nåt tillsammans.

Gissa om **Farfar** och **Farmor** blev förvånade när det ringde på dörren och **hela familjen Larsson** stod utanför. Det blev verkligen en lyckad dag på Cirkus. Alla var jättenöjda. Ja, kanske inte **Farfar** då han fick betala allting. Men å andra sidan hade han och **Farmor** vunnit flera hundra Euro på Bingolotto veckan innan. Efteråt gick **hela familjen Larsson** tillbaka till **Farmor** som bjöd på sina nybakta bullar. **Fido** blev glad att de kom tillbaka.

Han hade fått stanna i **Farfars** fåtölj när **hela Familjen Larsson** var på cirkus

Mamma
Pappa
Kalle
Stina
Fido
Farmor
Farfar